

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Wees niet verstrooid

“Altijd zijn er zaken die naar voren willen komen in je leven maar die dat niet kunnen omdat je verstrooid bent. In feite ben je ingebed in een heel groot licht en in een heel grote energie.

Wanneer je om dat licht en die energie vraagt en je concentreert, dan is dat hetzelfde als vragen: “Toon mij wat ik moet doen.” Wanneer je je in een toestand van concentratie en niet van verstrooidheid bevindt, dan kan het zijn dat je ineens dingen gaat inzien, dat je ineens ideeën krijgt die noodzakelijk zijn om vooruit te gaan. En dan weet je ook wat je te doen staat.

Dit vergeten veel mensen. Wanneer ze vooruit willen, willen ze dat in alle mogelijke richtingen doen, en meteen is er geen sprake meer van concentratie. Daardoor raken ze van hun stuk en weten niet op welke manier ze vooruit kunnen. Wanneer je je concentreert, kan heel veel gebeuren in je leven.

Stilte is een van de middelen om tot een toestand van concentratie te komen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 7: ‘Toon mij wat ik moet doen’) © Mayil.com